

Hij was, hij is, hij zal er zijn

Openingslied: Ik zoek een land

Ik zoek een land, zoek een land waar vrede is.
Waar haat en nijd verdwenen is, verdwenen is.
En waar mensen hand in hand, tesamen leven in dat
land, samen leven in dat land.

Ik zoek een stad waar vrede, ja, vrede is.
Waar eenzaamheid te dragen, te dragen is.
En waar de mensen zorgen dat niemand,
niemand doodloopt.
Oh, 'n droom die haast verloren gaat.

Ik zoek een huis, zoek een huis waar vrede is.
Waar liefde ons tot woning is, tot woning is.
En waar mensen last en kruis, tesamen dragen in dat
huis, samen dragen in dat huis.

Ik zoek een mens, die vrede is, ja, vrede is.
Die ons een weg tot leven is.
En die ons steeds roept om op te staan,
de handen aan de ploeg te slaan.
Oh 'n droom die haast verloren gaat.

Ik zoek een land, zoek een land dat niet bestaat.
Een droom die haast verloren gaat, verloren gaat.
Een stad, een huis, een luchtkasteel.
O, God, vraag ik misschien teveel.
O, God, vraag ik misschien teveel.

Ik zoek een land, zoek een land waar vrede is.
Waar haat en nijd verdwenen is, verdwenen is

Welkomstwoord

Inleiding en ontsteken paaskaars

Moment van stilte

Gebed om vergeving

V: Er is de weg van de kleine goedheid van mens tot mens:
geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie.

Een weg die wij niet gaan en daardoor waren er omwille van onze tekorten minder gelukkige mensen.....

A: Heer, wij vergeven aan elkaar, vergeeft U dan onze schuld.

V: Er is de weg van de dagelijkse taak:

doen wat er gedaan moet worden, eerlijkheid in tijd en taak.

Een weg die wij niet altijd gaan en daardoor is er wat minder gerealiseerd waarvoor toch op ons gerekend werd.....

A: Heer, wij vergeven aan elkaar, vergeeft U dan onze schuld.

V: Er is de weg van de grote wereld, inzet voor maatschappij en kerk,
voor de mensen veraf en dichtbij, de weg die wij niet volhouden en
zo komt het dat anderen dubbel inzet moeten geven.....

A: Heer, wij vergeven aan elkaar, vergeeft U dan onze schuld.

Lied: Over leven en dood

Aangespoeld langs de vloedlijn van de tijd,
happend naar adem, schreeuwend om warmte,
tastend naar voedsel, snakkend naar water,
bang en bewogen, wreed en toch teder.

Wat doet een mens die leven wil?

Hij stilt zijn honger, lest zijn dorst,

arm als een arme, eenzaam als een vorst,

en langzaam, langzaam wordt het stil om hem heen,

en langzaam, langzaam wordt het kil om hem heen.

Refrein:

Tenzij geen woord meer zonder antwoord blijft
en koren rijpt in de woestijn.

Tenzij het leven zo onverwoestbaar blijkt,
dat ook sterven weer een nieuw begin zal zijn.

Opgebaard aan de oevers van de tijd,
klaar te verdwijnen, pijnlijk gemist vaak,
nooit meer te treffen, nooit meer een antwoord,
bijna ondenkbaar, haast al vergeten.

Wat doet een mens die sterven moet?
Hij geeft zijn liefde, neemt de mens,
aards als de aarde, ijler dan een wens,
en langzaam, langzaam valt het bloed stil in hem,
en langzaam, langzaam valt het doek over hem.

Refrein:

Gebed:

Goede God,
Niemand van ons heeft de kans om te kiezen,
waar zij of wanneer hij geboren wordt:
in de Derde of in de Eerste Wereld,
in dorre of in vruchtbare streken,
in oorlogstijd of in vreedestijd,
in armoede of in rijkdom.
Maar in één ding zijn wij allen gelijk;
wij mogen ons allemaal uw kinderen noemen.
Wij vragen U, God,
verscherp ons bewustzijn
dat wij zusters en broeders van elkaar zijn
en help ons, in solidariteit met elkaar te leven
uw goede gaven eerlijk te verdelen
opdat niemand van uw kinderen
nergens ter wereld
nog gebrek hoeft te lijden.
Zo willen wij Jezus navolgen, uw Zoon, onze Broeder,
die ons is voorgegaan in breken en delen
totdat allen verzadigd zijn.
Amen.

Dienst van het woord

Eerste lezing - Jesaja 49. 1— 8

Lied: Tussen saam en alleen

Als deze wereld bestaat uit alleen maar jezelf zijn,
iedere mens juist alleen op zijn weg,
zonder oog voor hem, die meeloopt.
Als deze wereld bestaat uit alleen maar jezelf zien,
jouw gedachten spelen een rol,
hoofdrol in juist jouw bestaan.
Wat gebeurt er dan nog aan liefde,
aan ruimte geven, aan samen delen.
Wie verstaat dan nog een ander,
wie kent de taal, die een ieder spreekt.

Refrein:

Tussen saam en alleen ging iemand eens op weg,
zocht er naar zichzelf op die levensweg.
Tussen saam en alleen zag hij zijn ideaal
langzaam ook naar anderen overgaan.
Tussen saam en alleen ligt ieders nieuwe kans,
voel de spanning die ons het leven geeft.
Tussen saam en alleen zijn leven nieuw te gaan,
leven naar een eenheid in ons bestaan.

Als deze wereld bestaat uit een samen op weg zijn,
jij ziet alleen wat een ander al zag,
volg de weg die hij al voorging.
Als deze wereld bestaat uit een groot samen delen,
jouw gebaren zijn nogal leeg,
missen hun eigen bestaan.
Wat gebeurt er dan nog aan eigen,
aan recht voor ieder, aan idealen.
Wie durft nog een stap te zetten,
een stap, die nieuw in het leven staat.

Refrein:

Evangelie: Lucas 4, 16 - 21

Overweging door Bert van Tol

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven, in haar bron en kiemkracht,
in de mens en de schepping, alles wat groeit en bloeit.

Ik geloof in het leven, in de kracht van elke mens,
te groeien naar eigen bloeiwijze.

Ik geloof in het leven, in opstaan tegen de dood
en het verzet tegen het kwaad.

Ik geloof in de liefde, in de wens van elke mens
te worden ontvangen door een ander.

Ik geloof in de liefde, in ogen die meer zien dan te zien is,
in gebaren die meer zeggen dan wij zijn.

Ik geloof in een God, die het leven schenkt
en in liefde met ons verbonden is.

Ik geloof in een mens, die de liefde deelde
en toonde hoe zijn Vader was.

Ik geloof dat wij in zijn Geest liefdevol kunnen leven
en zo het onrecht geweldloos kunnen weerstaan.

Kaarsen aansteken voor Jan door de familie

Voorbeden

Laten wij voor de Heer brengen wat ons vandaag het meest bezig houdt.

Wij danken U Heer God, voor de mens die ons zo nabij en dierbaar was en die nu is weggefallen uit ons midden.

Wij danken U voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan en voor de vrede die hij heeft gebracht. Wij danken U dat hij, zo vergankelijk als hij was, een mens is geworden om van te houden.

Laat ons bidden...

Wij bidden U, dat er niets uit dit mensenleven verloren zal gaan. Dat wat hij heeft gedaan, ten goede zal komen aan zijn mensen. We denken hier hoe Jan zich heeft ingezet voor de vakbonden, volksbewegingen, rubbertappers, indianen en landloze boeren. Dat al wat hem heilig was, geëerbiedigd zal worden door mensen die na hem komen. Dat hij in alles waarin hij groot was tot ons mag blijven spreken.

Laat ons bidden...

Wij bidden voor allen die met hem verbonden waren. Mensen in Brazilië en vooral degenen die hem bij hebben gestaan in de laatste momenten van zijn leven, Max Otterloo en zijn vrouw Alda, zuster Lindalva, de hulpbisschop Teodoro, de paters Oblaten met wie hij een tijd heeft gewoond en de groep Shalom waar hij het laatst verbleef. En mogen wij in die saamhorigheid en in alle vriendschap de belofte herkennen dat God ons in de dood getrouw zal zijn.

Laat ons bidden...

Wij bidden voor het volk van de wijk Benguí in Belém, er waren meer dan 1000 mensen bij zijn uitvaart, Jan heeft zijn beste krachten gegeven voor zijn mensen in deze wijk. Jan was voor hen een luisterend oor en een vader in hun nood. Dat zij zich blijven inzetten voor de meest armen van de gemeenschap naar het voorbeeld van Jezus.

Laat ons bidden...

Tenslotte bidden we voor zijn familieleden en vrienden in Nederland die Jan al die jaren hebben ondersteund. Voor allen die hem voorgingen in de dood, zijn ouders en familieleden in het bijzonder zijn zwager Jan van Gessel die zich met hart en ziel heeft in gezet voor het Pro-Amazoneproject. De vele vrienden waar Jan een hechte band mee had. Dat ze zorgzaam en vol liefde blijven voor elkaar en standvastig blijven in hun geloof in uw aanwezigheid.
Laat ons bidden...

Bidden we ook voor datgene wat ons hart op dit moment ons ingeeft.

Misintenties

Goede God,
We verwachten de komst van uw koninkrijk waar de nacht voorgoed wijkt voor het licht, waar de pijn van het verleden genezen zal zijn, Gij die onze God zijt in tijd en eeuwigheid. Amen

Dienst van de tafel

Klaarmaken van de tafel en collecte

Lied: Canto de Despedida

Lied: Calix Bento

Gebod over de gaven

Tafelgebed:

V: Ja barmhartige god:

U komt onze oprechte dankbaarheid toe,
altijd en overal, uit het diepst van ons hart,
door Christus onze Heer.

Want Hij is ons licht,
Dat uitzicht geeft in onze droefheid;
door Hem geloven wij dat, zoals voor ons allen,

ook voor onze dierbare overledene Jan
dit aardse verblijf niet wordt afgebroken,
maar veranderd en opgebouwd wordt
tot een woning voor altijd.
Door Hem loven de engelen U,
door Hem aanbidt U al wat leeft.
Wij voegen ons danklied
bij het koor van heel uw schepping,
nu wij in geloof, samen met Jezus Christus,
u, God, loven en danken.

A: Heilig, heilig

V: Wij danken U, omdat Gij in uw onbegrensde macht
alle dingen hebt geschapen,
en in uw goedheid ons tot het leven hebt geroepen.
Wij danken U, omdat Gij in tedere ontferming
ons tot uw kinderen hebt aangenomen.
Toen Gij uw Zoon in deze wereld zond,
heeft Hij ons als zijn vrienden liefgehad
en zijn leven gegeven als losprijs voor allen.
Hij is onder ons gebleven als het levend brood.
Zo heeft Hij ons ontrukkt aan de macht van de dood,
en ons overgebracht naar zijn Rijk van Liefde
en duurzame vreugde.
En nadat Hij zijn nieuw gebod van liefde had gepredikt,
en in zijn goedheid onze kwalen had genezen,
heeft Jezus,
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
brood genomen in zijn handen;
Hij heeft U, Vader, dank gebracht,
het brood gezegend, gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:”
**‘Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt’.**
Op dezelfde wijze heeft Hij na de maaltijd,
de beker in zijn handen genomen;
Hij heeft U, Vader, nogmaals dank gebracht,
en de beker gezegend

en zijn leerlingen aangereikt met de woorden:

**'Neemt en drinkt hieruit, gij allen
want dit is de beker van mijn Bloed,
van een nieuw en altijddurend verbond,
dat voor u allen vergoten zal worden
tot vergeving van de zonden'.**

Ook sprak Hij nog:

'Doet dit tot gedachtenis aan Mij'.

A: zingend:

**Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.**

V: Goede God,

Getrouw aan dit woord van uw Zoon
gedenken wij nu dankbaar
zijn glorievolle verrijzenis uit de dood,
teken van onze opstanding ten leven;
hoe Hij is opgestegen ten hemel
om ons een plaats te bereiden;
hoe Hij ons zijn Geest heeft gezonden.
Die ons aandrijft om zijn werk van liefde
tot voltooiing te brengen,
en Hem, in leven of dood, te volgen.

A: **In deze dankbare gedachtenis
bieden wij U, onze gaven aan,
en geven wij, met dit brood en deze wijn,
ons leven in uw handen.**

V: Wij smeken U, laat in uw goedheid
uw Heilige Geest over ons komen
en over al deze offergaven, om ons
in Geest en in Waarheid te zegenen en te heiligen,
tezamen met dit brood en deze beker,
door Christus ons gegeven.

A: Verenig ons allen, die hier samen maaltijd houden,
opdat wij elkaar in trouw bewaren
in alle uren van ons leven,
en wij elkaar mogen troosten
met de goedheid van uw evangelie
dat ons is gebracht door Jezus Christus, onze Heer.

A: Door Hem, met Hem

Lied: Onze Vader

Onze Vader in de hemel,	ere zij uw naam
Uw rijk kome, uw wil geschiede	ere zij uw naam
Op aarde, als in de hemel,	ere zij uw naam
Geef ons heden ons dagelijks brood	ere zij uw naam
En vergeef ons onze schulden	ere zij uw naam
Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven	ere zij uw naam
De macht en de glorie komt enkel aan u toe	ere zij uw naam
Voor eeuwig en altijd en altijd en eeuwig	ere zij uw naam
Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen	

Vredeswens

Lied: Kom, ga mee

Kom, ga mee, geef ieder een hand,
samen bouwen aan een nieuw land.
Het rijk van God leeft diep in je hart,
vandaag begint de nieuwe start.

Communie

Lied: Hij nam het brood

Hij nam het brood en wat Hij deed
dit is lichaam, neemt en eet
doe dit tot mijn gedachtenis
en leef zolang er leven is.

Refrein:

Heer, ik ben onwaardig, heb U niets te geven
maar Uw woord is vaardig om mij te genezen.
Heer, ik ben onwaardig, heb U niets te geven
maar Uw woord is vaardig om mij te genezen.

Hij nam de beker met de wijn
mijn bloed zal tot vergeving zijn
van al uw kwaad en uw tekort
opdat gij nieuwe mensen wordt.

Refrein:

Lied: Jouw ontmoeten

Jou ontmoeten is voor mij nieuw leven.
Jou ontmoeten geeft mijn leven telkens zin.
Jou ontmoeten is voor mij nieuw leven.
Jou ontmoeten is voor mij een nieuw begin.

Jij schenkt mij weer moed en zelfvertrouwen.
Jij leert mij weer leven met een open vraag.
Jij maakt mij weer vrij en leert me luist'ren.
Jij maakt dat ik heel bewust mijn zorgen draag.

Jij leert mij de mensen te beminnen.
Jij leert mij te strijden steeds weer voor het recht.
Jij leert mij te ijv'ren voor de vrede.
Jij vraagt dat ik steeds weer voor de waarheid vecht.

Jij leert mij in stilte bidden.
In jouw hand leg ik mijn lot.
Ik geloof weer in mezelf, in jou en God.

Jij schenkt mij de toekomst, opnieuw levenszin.
Vraagt mij te vergeven en dat ik bemin.

Mededelingen

Slotwoord

Slotgebed en zegen

Slotlied: Horizon

Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon.
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon.
Overal om ons heen, heel de wereld rond,
voor alle rassen en kleuren, kan het wonder gebeuren,
als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

Mensen wachten op vuur, ergens over de horizon.
Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon.
Overal klinkt een stem uit het verre land,
er worden mensen gezonden naar de zieken, gewonden,
met een helpende hand.
Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.

Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon.
Mensen weten geen weg, ergens over de horizon.
Lange moeizame tijd, van dag tot dag,
zij vragen adem en gloed, zij vragen vreugde en moed
totdat het komen mag.
Mensen hebben een naam, ergens over de horizon.

Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon.
Om and're wegen te gaan, ergens over de horizon.
Mensen gaan naar elkaar, om een licht te zijn,
om met hun woorden van troost, om met hun handen vol
brood zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

Afscheid nemen

Afscheid nemen
is loslaten
en toch nog iets
van die persoon
in je houden.

Je kan iemand
niet vasthouden.
Je moet afscheid nemen
ook niet als iets droevigs zien.
Eerder als blijdschap!
Die mens laat iets
in jouw achter
opdat jij
ermee verder kunt.

Je kunt blij zijn
omdat je zo rijk bent
dat je die persoon
hebt mogen ontmoeten
en er vol van bent.

Afscheid nemen
is dag zeggen
en proberen
verder te gaan
met de steun die je gekregen hebt.